

# 1938: Maas is bijna getemd



Eind jaren dertig werd de Maas rechtgetrokken. Op deze luchtfoto uit 1938 is te zien hoe tussen Balgoij (linksboven) en Niftrik (onderin) al twee bochten zijn afgesneden. Door de kanalisatie van de rivier werd Keent (in de lus rechtsboven) een jaar later definitief van Balgoij gescheiden. Het kwam in Brabant te liggen. Aan de andere kant verhuisde er ook een stukje Brabant (in de onderste lus) naar Gelderland. Over dat voormalige stukje Brabant, de Loonse Waard (genoemd naar het dorp Neerloon, rechtsonder op de foto), gaat een expositie die begin september in de Oude Toren van Balgoij te zien is.

**Zie ook pagina**  
Een vergeten stukje  
oud-Brabant bij Balgoij

**22**

